

För 58:e gången

Larsmäss i Järnboås

2018

Lördag 11 augusti kl. 11-17
Söndag 12 augusti kl. 11-16

*Kvalitetsmarknad för hemslöjd,
hantverk och konsthantverk.*



Underhållning för stora och små!

100 talet försäljare

*PeterPans barntivoli, ponnyridning,
körning med Ardennerhästar, serveringar,
dansuppvisning och mycket mer!*

Järnboås Bygdegårdsförening firar 40 år!



Entré 70 kr • två dagar 100 kr • barn under 15 år gratis • gratis parkering



Arrangör: Järnboås Bygdegårdsförening • www.jarnboas.se

Kontakt marknadsdagarna: Larsmäss organisation: 076-199 83 50, 073-051 82 87

Lördag 11 augusti

- 11.00 Inmarsch med Lindeblecket och HönsaKarin
Invigning och Årets Järnboåsare presenteras
- 12.00 Buktalaren Hasse Silver och dockan Kalle
- 13.30 Linedance gruppen "Hot Boots"
- 15.00 Sing and songwriter Tom Ernestål
Ännu ett stjärnskott från Lindesberg
- 17.00 Marknaden stänger för dagen
- 17.15 Larsmässkonsert i Kyrkan:
Horncraft med Håkan Nyqvist - Jazz

*Med reservation för ändringar. Se aktuellt program på www.jarnboas.se
och evenemangssidan på Facebook: www.facebook.com/jarnboas*



Söndag 12 augusti

11.00 Marknaden öppnar för dagen
Uppvisning och "prova på bugg" med Norabuggarna

12.00 Sofie Reed
One woman band blues/ soul

14.00 Östen med Resten



16.00 Årets Larsmäss blåses av

En konst- och hantverksmarknad med 100 talet försäljare

Lotterier, ponnyridning, LeoKim, Peter Pans barn tivoli, hästar, Nora moppers, Veterantraktorer, pilbågar, Bygdearkivet visar "Bygden i bild", Bergslagens biodlarförening "Hur funkar bin?"



Järnboås bygdegårdsförening

40 år

Föreningen bildades 1978, samma år köptes gården Finnsjöstrand in från Örebro läns landsting som sedan 1957 bedrivit semesterhem för mindre bemedlade, barnkolloni, rehab.hem för hjärt och lungsjuka. Larsmäss hölls för första gången i modern tid 1981 detta bidrog till att gården har kunnat renoverats i olika steg. 1986 var det pampig invigning av stora huset av Landshövding Elvy Olsson.

När Larsmäss-marknaden började är oklart, men den är mycket gammal. Namnet har den fått efter helgonet Laurentius, svenska Lars. Enligt gammal tradition skulle slåttern vara avslutad och rågen sås till Larsmäss. Intill marknaden låg Gästgiveriet och där flöt brännvin, öl och vin. "Järn-boåspaltar" slogs mot "Hjulsjökuntar" och "Lindes fässingar", till slut blev folklivet för livligt och 1894 förbjöd myndigheterna marknaden.

Knappt hundra år senare, 1981 arrangeras återigen Larsmässmarknad, dock utan fylla och slagsmål. I år är det 38 år sedan Roland Öster fick idén att återuppta den gamla marknadstraditionen. Från början har alla hjälpts åt med karamellkok, korgmålning, brödbak, olika hantverk och underhållning.

Larsmässkommittéen har ansträngt sig för att få publikdragande artister på Larsmäss. Bland dessa kan nämnas Tore Skogman, Gunde Johansson, Lasse Lönndahl, Tova Carsson, Gnesta-Kalle, Lasse Berghagen, Robert Wells, Hasse Kvinnaböske, Monica Forsberg, Ove Törnkvist, Ann-Louise Hansson, Siv Malmkvist, Charlotte Perelli, Miriam Bryant, Pernilla Wahlgren, Svenne Rubins och många, många fler.

Fler begivenheter som har funnits på Larsmäss under åren är auktioner, karuseller, folkdansare, körer, Hönsa-Karin m fl, Clownen Bulgo, fisk-damm, roddtävling på Finnsjön, dragkamp mellan byarna m.m.